



MICROBE

presenteert

De Slag & Berezina

naar de romans van **PATRICK RAMBAUD**,
bewerkt door **FREDÉRIC RICHAUD** en getekend door **IVAN GIL**



DEEL 1/3 64 pagina's
september 2018 (HC)
januari 2019 (SC)



DEEL 2/3 64 pagina's
oktober 2018 (HC)
februari 2019 (SC)



DEEL 3/3 64 pagina's
november 2018 (HC)
maart 2019 (SC)



DEEL 1/3 64 pagina's
september 2018 (HC)
april 2019 (SC)



DEEL 2/3 64 pagina's
oktober 2018 (HC)
mei 2019 (SC)



DEEL 3/3 72 pagina's
november 2018 (HC)
juni 2019 (SC)

**PRIJS PER
ALBUM:
€19,95**
(gelimiteerde
hardcover)
€9,95
(softcover)

In september zijn alle zes hardcoveralbums van *De Slag* en *Berezina* ook te verkrijgen in een eenmalige verzamelbox in een beperkte oplage.
Prijs box met zes hardcovers: €135,00



In beide minireeksen, *De Slag* en *Berezina*, ondervindt Napoleon Bonaparte dat hij niet zo onoverwinnelijk is. *De Slag* vertelt over de eerste grote slachting van de moderne oorlog. De verschrikkingen tijdens Napoleons Russische campagne in *Berezina* kosten het leven aan honderdduizenden mensen.



DE SLAG. Mei 1809. De Grande Armée van Napoleon staat op het punt de Donau over te steken op de enorme drijvende brug die de Franse genie in één nacht heeft gebouwd. Aan de andere kant van de rivier wachten aartshertog Karel en de Oostenrijkse legers op hen, vastbesloten de vernedering van Austerlitz te wreken.

De strijd om Eßling is de eerste grote slachting van de moderne oorlog: een dertig uur durende strijd zonder winnaar of verliezer die meer dan veertigduizend doden in de tarwe achterlaat.

Van geniesoldaten tot voltigeurs, van huzaren tot bevelhebbers, aan de wallen in Wenen aan de Donau tot in de dorpen in vlammen: *De Slag* is veel meer dan een roman of een historische strip, het is een gigantisch fresco.



BEREZINA. September 1812. Napoleon en zijn Grande Armée vallen Moskou binnen zonder de minste tegenstand. Niet zonder reden: de stad is leeg. Waar zijn de bewoners? En de levensmiddelen? Diezelfde avond nog brandt de Chinese wijk. De vlammen verspreiden zich snel over de huizen van dennenhout. Er valt niets tegen te beginnen: de brandweerpompen zijn verdwenen. Het is een valstrik!

Berezina vertelt onverbloemd over de gruwelijke Russische campagne die in zes maanden het leven kostte aan meer dan driehonderdvijftigduizend mensen en die de wereld aantoonde dat Napoleon niet onoverwinnelijk was.