

# Cassius Catastrofus

EERSTE OPTREDEN: ASTERIX 15: DE INTRIGANT (1972, EERSTE DRUK BIJ AMSTERDAM BOEK) • GECREËERD DOOR: ALBERT UDERZO + RENÉ GOSCINNY

BEDREIGING: 🦴🦴🦴🦴

Heeft Cassius Catastrofus zijn plaats onder de schurken van de top 50 verdiend? Hij moordt of verminkt immers niet en gebruikt geen geweld of schuttingstaal. Volmondig ja, want — en Machiavelli kan nog van hem leren — hij heeft slechts één middel ter beschikking en dat gebruikt hij perfect en genadeloos. Hij laat 'stenen vechten' door de juiste, giftige opmerkingen te maken en zal dat ten overvloede demonstreren in DE INTRIGANT, het album waarin hij zijn opwachting maakt.

Cassius was veroordeeld tot een gruwelijke dood in de arena, maar op het laatste nippertje stuurde Julius Caesar (ondertussen overtuigd van zijn capaciteiten) hem naar het kleine dorpje in Gallië om de rebellen eindelijk de doodsteek te geven. Cassius oefent onderweg zijn talent op Romeinse legionairs, piraten, kooplui en slaagt er meesterlijk in om het dorp op zijn kop te zetten door Asterix te begroeten en te behandelen als de belangrijkste man van het dorp, zeer tegen de zin van Abraracourcix (Heroïx in de nieuwste vertaling), maar nog meer van Bellefleur (vrouw van).

Cassius is niet enkel een grootmeester in roddel en achterklap, maar ook in de psychologische oorlogsvoering en dus zijn tijd ver vooruit. Missie geslaagd, op plaat 17 wordt zelfs het einde van het



(UIT ASTERIX 15: DE INTRIGANT)

“  
Maar dat is niet eerlijk!  
Ik heb hem laatst in  
Rome een zak goud  
gegeven, op voorwaarde  
dat jullie ons met rust  
zouden laten!”

Cassius Catastrofus wijst de volstrekt onschuldige piraat Baba aan om twist en tweedracht te zaaien onder de enterende piraten. Ondertussen poest het Romeins galei de plaat.  
(UIT ASTERIX 15: DE INTRIGANT)

dorp voorspeld. Naast het zaaien van tweedracht bij de Galliërs kan hij hen en de legionairs er met heel veel moeite en kadering van overtuigen dat er niemand nog toverdrank heeft en de soldaten in aantal minstens vijf keer zo sterk zijn. Ten aanval! Deze keer was het echt op het nippertje...

Nadat Asterix succesvol onder meer de legioenen van Caesar, de Gothen, de Gallo-Romeinen, de belastingsdienst en de Noormannen overwonnen had, was de tegenstander deze keer veel moeilijker uit te schakelen. Geen toverdrank is immers bestand tegen leugens, verdachtmakingen en de beïnvloedbare menselijke geest. Caesar had bijna zijn doel bereikt, maar Asterix wist Cassius Catastrofus definitief uit te schakelen door... gebruik te maken van zijn eigen 'middel'.

(Johan Declodt)