

Joe Dalton

EERSTE OPTREDEN: LUCKY LUKE 12: DE NEVEN DALTON (1958, EERSTE DRUK BIJ DUPUIS) • GECREËERD DOOR: MORRIS + RENÉ GOSCINNY

BEDREIGING: ☠☠☠☠☠



Zijn broers Jack en William beschouwen Joe als een genie, wat meer zegt over hun eigen IQ. Elke keer Joe een van zijn gewiekste plannetjes uitlegt, uiten ze hun bewondering. "Wat ben je slim, Joe", "Je bent een genie, Joe!" Alleen Averell begrijpt hem niet altijd. Als de grote, altijd hongerige slungel al niet Joe zo ver krijgt dat hij rood aanloopt, dat hij koleriek in de lucht springt, dat er stoom uit zijn oren komt of dat hij zijn tanden in een tafel zet, dan is Lucky Luke wel de oorzaak van zijn oncontroleerbare driftbuien. Zijn broers moeten hem in die gevallen tot kalmte bedwingen: "Kalm, Joe!"

René Goscinny, de bedenker van de Daltons (waarmee we de *neven* van de beruchte, historische gangsterbende bedoelen), omschreef de jongste Dalton als volgt: "Joe, is de kleinste, de slechtste en bijgevolg de domste (ik heb de zwakte te denken dat slechtheid over het algemeen geen teken van intelligentie is). Joe dus, is de baas. Hij wordt in elk geval zo aanvaard door zijn broers. Ik heb in hem alle mogelijke en denkbare afwijkingen samengebald: hij is uiteraard dom, maar hij is ook egoïstisch, ijdel, wreed en hebzuchtig. Via hem toon ik aan hoe dwaas zijn broers wel zijn, want ze bewonderen hem, de idiootste van hen allen. De redenering is misschien wat vergezocht, maar domheid is onbegrijpelijk,



(UIT LUCKY LUKE 18 (DARGAUD): DE SCHAT VAN DE DALTONS)

dat is algemeen geweten." Toch schieten zijn broer Averell en de hond Rataplan, die geacht is hem te bewaken in de gevangenis waar Joe enkele levenslange straffen uitzit, hem in domheid nog voorbij.

De nochtans soms sluwe vondsten van Joe vermogen niets tegen de schrandereheid van Lucky Luke, zijn eeuwige nemesis die hem telkens weer belet om lange tijd op vrije voeten rond te lopen. Zijn broers treffen vaak schuld voor het zich opnieuw laten klissen, maar net zo regelmatig vallen Joes plannen in duigen door zijn eigen toedoen of omdat hij zich weer eens niet in bedwang kon houden zodat ze als vanouds recht in de val lopen. Joe haat Lucky Luke namelijk zo hartsgrondig dat hij nog liever een vruchteloze poging onderneemt om hem neer te knallen dan voor de zekerheid te gaan om ver uit de buurt van de *lonesome cowboy* te geraken.

Lucky's geslaagde missies om de Daltons weer achter tralies te krijgen ten spijt zijn het wel de vier broers, met Joe en Averell op kop, die de vedettenstatus van de komische westernreeks van Lucky Luke hebben gestolen. Dus toch nog één misdaad die ze goed hebben uitgevoerd. Hun succes leidde ondertussen naar een eigen film en tekenfilmserie en een hoofdrol in minstens één op de twee verhalen. (Christophe Quillien, bewerkt door David Steenhuyse)

“
IK WIL LUCKY LUKE
VERMOORDEN!
IK WIL LUCKY LUKE
VERMOORDEN!!”

Joe Dalton legt tijdens een psychiatrische behandeling onomwonden aan professor Otto von Himbeergeist uit wat hem drijft.

(UIT LUCKY LUKE 13 (DARGAUD): DE GENEZING VAN DE DALTONS)